

Hoe werkt Present in Vriendschap?

Present in Vriendschap richt zich in eerste instantie op het maken van een goede match tussen iemand die zich alleen voelt en een vrijwilliger.

Alles begint met een uitgebreide kennismaking, waarin tijd en aandacht is voor het persoonlijke verhaal. Wanneer er een match gevonden is, kan de vriendschap zich ontwikkelen en blijkt deze vaak tot wederzijdse vreugde.

Vrijwilligers staan er nooit alleen voor, want de Stichting heeft al ruime ervaring. Gezamenlijke bijeenkomsten, samen met professionals en met andere vrijwilligers, zorgen dat er ook een sterk 'samen' gevoel is. Kleine activiteiten en uitstapjes voor degenen die daar aan mee kunnen doen zorgen ook voor die verbinding.

Wat vragen we van een vrijwilliger?

Een luister oor, aandacht en jouw persoonlijke inzet, in de ruimste zin van het woord. Fietsen, wandelen een kop koffie, je handen uit de mouwen steken, elke vorm van aandacht is welkom.

Want vriendschap kent geen regels.

Voel je van harte welkom bij Present in Vriendschap.

Vrijwilliger worden bij Present in Vriendschap

**Bent u nog actief, fit en staat u nog volop
in het leven?**

Genoeg vrienden en familie om u heen?

**Leuke activiteiten waar u aan mee kunt doen,
sport of hobby's waaraan u tijd besteed?**

Bij Present in Vriendschap zijn we op zoek naar mensen zoals u!

Naar mensen die nog volop in het leven staan
en die daarnaast ook tijd hebben voor anderen.

Present in Vriendschap is er voor de mensen die...

Zich wat meer alleen voelen dan fijn is.

Voor mensen waar de familie aan de zijkant is
komen te staan.

Voor mensen waar de leeftijd meer is gaan tellen.

Voor mensen waar het niet meer
vanzelfsprekend is, om aan alles deel te nemen.

Voor mensen waar de partner, familieleden of dierbare vrienden
zijn overleden.

Voor mensen die hun werk hebben verloren.

Voor mensen die door hun gezondheid beperkt zijn geworden.



Kortom, voor mensen zoals u en wij!

Want in deze situaties kunnen we allemaal terecht komen.
Vroeger of later!

Niet alleen tijdens de ouderdom maar ook als we jong zijn,
kan je te maken krijgen met eenzaamheid.

Misschien bent u de vrijwilliger waar wij naar op zoek zijn!

Bij present in Vriendschap geven we aandacht door!

Bij Present in Vriendschap staat het woord aandacht dik
gedrukt. Of het nu is tijdens het drinken van een kopje koffie,
het voeren van een goed gesprek, het troosten na verlies, het
genieten van een heerlijke wandeling in de natuur. Aandacht
is altijd waar het om draait.

Dan voel je je gezien en heeft de dag weer kleur en betekenis.

